

Thema: *Hoop voor het Joodse volk (en voor Palestijnen en voor ons)*

Suggestie voor een liturgie

- Votum en groet
- LB 868:1,2,5 (= LvK 434:1,2,5)
- *Morgendienst*: Gods verbondswet (bijv. uit Deut. 5:1-22)  
[DNP Ps. 19:3,4,5 ('volkomen is Gods wet, een boodschap zonder smet')]
- Gebed
- Lezen Romeinen 9:1-5,30-33 + Romeinen 10:1-4 + Romeinen 11:1-2a,11-24
- Ps 105: 4,5
- Tekst voor de preek: Romeinen 11:15
- Preek
- Amenlied:
  - *Hinne ma tov* [eerste Hebreeuwse regel van Psalm 133, tekst en melodie zie onder]
  - Ps. 133:1
- Dankgebed en voorbeden [suggestie voor aandachtspunten, zie hierna]
- *Middagdienst*: Apostolische geloofsbelijdenis  
*GK 2006 gez. 158 ('Als een hart dat verlangt naar water')*
- Collecte
- Slotlied: Ps 87:3,4,5
- De zegen uit Numeri 6

**206** **Hiney matov** Ps 133: 1

Canon Melodie : traditional

1. *Em* *A* *E*  
Hi-ney ma-tov ce-ma na yim.

*B7* *Em*  
She-vet a chim gam ya - chad.

2. *Em* *Am* *Em* *B7*  
Hi - ney ma - tov she-vet a chim gam

*Em* *Em* *Am* *Em*  
ya - chad. Hi - ney ma - tov,

*Am* *B7* *Em*  
she - vet a chim gam ya - chad.

**DIA** Thema: *Hoop voor het Joodse volk (en voor Palestijnen en voor ons)*

Vandaag is het in kerkelijk Nederland Israëlzondag.  
Morgen is het precies een jaar geleden dat de Hamas terreuraanslagen plaatsvonden.  
En honderden gijzelaars ontvoerde.  
Een oorlog in Gaza volgde. Die veel verwoesting bracht, veel mensenlevens kostte.

Wie kan dit complexe conflict overzien?  
Aan de ene kant lijken mensenlevens nauwelijks te tellen voor Hamas.  
Commandocentra en tunnels bouwen onder scholen en ziekenhuizen, burgers als menselijk schild inzetten, infiltreren in hulpverleningsorganisaties.

Aan de andere kant: Israëlische regeringen blijken tot op de dag van vandaag vaak te verdeeld om mee te werken aan goede oplossingen. Een tweestaten-oplossing is door de Knesset (het Israëlische parlement) van de hand gewezen.

Als je de beelden van alle verwoestingen in Gaza ziet, kun je alleen maar vermoeden dat de kiemen voor toekomstige terreur al weer gelegd zijn.

Hoe verwachten Nederlandse christenen, messiasbelijdende Joden in de staat Israël, Palestijnse christenen de verlossing door de beloofde Messias?

Hoe is verbinding en verzoening mogelijk?

Want dát is de roeping van de kerk. Niet te speculeren over de weg die God gaat met Israël en de volken, maar te doen waartoe God roept: Jezus' verlossend werk uitdragen; want Hij komt terug.

Laten we in een gepolariseerd klimaat en met hartverscheurende beelden van de oorlog ons openstellen voor Paulus' onderwijs.

Met wat ik hierna in de preek zeg over 'Israël' en veel vaker 'het Joodse volk', doel ik steeds op het volk waar de Bijbel vol van is, waar onze Heer Christus deel van is en waarover Paulus in de Romeinenbrief schrijft.

God blijkt het Joodse volk niet te hebben verstoten.

Het mooie daarbij is: de hoop die God Israël geeft, gaat niet ten koste van anderen.

Niet ten koste van Palestijnen. Niet ten koste van ons.

Dat alleen biedt hoop in een conflict waar menselijkerwijs gesproken geen lichtpuntje meer te zien is.

**DIA** *'Want tegen U, heidenen, zeg ik'... (NBV21)*

Heb als christenen uit de volken oog voor het Joodse volk, schrijft Paulus.

In Rome was een bijzondere situatie ontstaan.

Je had daar een grote Joodse gemeenschap.

Mensen die wél de Messias verwachten, maar Hem niet kennen in Jezus Christus.

Los van die Joodse gemeenschap was een christelijke pioniersgemeente uit heidenchristenen ontstaan.

De situatie in Rome was zó dat het nog niet tot een ontmoeting was gekomen tussen de grote Joodse gemeenschap en die christelijke pioniersgemeente.

Paulus sorteert alvast voor op onderlinge ontmoeting en gesprek.

Rom. 11:13 -> 'Want tegen *u*, de *heidenen*, zeg ik' (HSV)

Pas later zou dat gesprek er komen met leiders van de Joodse gemeenschap.

Het boek Handelingen eindigt daarmee: Paulus komt in Rome, huurt een woning, nodigt Joodse leiders daar uit om te spreken over *Jezus* van Nazareth als de beloofde Messias van God.

Op die ontmoeting bereidt Paulus met zijn Romeinenbrief de christenen in Rome voor.

Heidenchristenen, leef niet voorbij aan de nakomelingen van Abraham. Vergeet het volk niet dat door God is uitgekozen. De HEER is nog niet klaar met Israël.

**DIA** Rom 11:1

'Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet!' (Rom. 11:1)

De Bijbel leert geen vervangingstheologie.

Alsof Israël zijn tijd heeft gehad, de kerk daarvoor in de plaats is gekomen.

Nee, Paulus zegt iets anders.

God houdt vast aan zijn plan en volgt daarbij wonderlijke wegen.

Om én heidenvolken te bereiken én het volk van Abraham.

Daarom kiest Paulus' als zendeling voor de heidenen er voor om bij aanwezige Joodse gemeenschappen te beginnen: het evangelie is eerst voor de Jood, dan voor de Griek (= gojim, de niet-jood, zie Rom. 1:16b).

**DIA** *golfbeweging van heil*

Paulus ziet hoe God in Jezus Christus zich uitstrekt naar de Joden in de verstrooiing.

Besef dat in die tijd – net als vandaag – veel Joden woonden buiten Israël. Zoals in Damascus en Rome.

Helaas, veel Joden wijzen Jezus af.

Ze werpen tegen: hoe kan een *gekruisigde* Jood ooit de Messias zijn?

En...: *waar* is dan het *vrederijk* dat de Messias op aarde brengen zal volgens de profeten?

Vaak is Paulus belaagd, mishandeld en weggejaagd door zijn eigen volksgenoten.

Intussen brengt die afwijzing toch iets *goeds*.

Het biedt gelegenheid het evangelie aan *heidenen* bekend te maken. Overall in het Romeinse rijk ontstaan gemeenten van Jezus Christus. Vers 15 zegt: 'En God verzoende zich met de *wereld* toen zijn eigen volk Hem verwerp...'

Maar dan stopt het niet.

God blijft zich uitstrekken naar de nakomelingen van Abraham.

Het gaat de HEER om een golfbeweging van heil, vrede, hoop.

De afwijzing door het Joodse volk brengt het evangelie naar heidenen, en nu krijgen *heidenchristenen* op hun beurt de taak om het Joodse volk jaloers te maken. Laat maar zien wat het betekent dat je de Messias gevonden hebt bij het Joodse volk.

Dat het heil uit de Joden is.

Laten heidenchristenen die Jezus kennen Gods liefde, vrede en blijdschap uitstralen.

Om de hoop die God hen geeft (Rom. 5), verwondering dat ze de God van Israël als Abba Vader mogen kennen, rust en zekerheid vinden dat niets hen van Gods liefde kan scheiden dankzij Jezus Christus (Rom. 8 slot).

Hoe wonderlijk zijn Gods wegen, concludeert Paulus aan het eind van Hoofdstuk 11.

Geen mens verzint 't: door verwerping van het evangelie door het Joodse volk bereikt Gods goede boodschap heidenvolken.

En door christenen uit de heidenvolken in te schakelen doet God weer een appèl op het volk dat Hij omwille van de aartsvaders liefheeft (Rom. 11:28-29)

Een rebound, herkansing voor het Joodse volk.

Dat zij alsnog hun Messias vinden, verzoening, eeuwig leven.

De HEER wil niet dat Israël blijvend ten val komt!

Hij verlangt hen aan te nemen, leven te schenken uit de dood.

Hoogmoed of onverschilligheid bij christenen uit de volken is dan uit den boze.

Laat staan antisemitisme – waaraan de kerk zich helaas vaak schuldig heeft gemaakt.

Gedwongen bekeringen van Joden, pogroms, verdrijving van Joodse gemeenschappen

Bescheidenheid, liefde en dienstbaarheid wil God zien van christenen uit de volken.

Kijk ook niet neer op Joden die Jezus afwijzen.

Zij horen qua oorsprong bij de edele olijf.

Terwijl heidenchristenen pas later geënt zijn op de olijfboom, als wilde loten.

Hoe kunnen we aan het verlangen dat Paulus uitspreekt vandaag handen en voeten geven?

Ik wil een aantal dingen noemen.

**DIA** 1) *wees dankbaar voor wat je kreeg van het Joodse volk*

De kerk is ondenkbaar zonder het volk van Abraham.

Laten we God danken voor wat wij kregen via het Joodse volk: Gods beloften, de hoop van Israël, de Psalmen van David, de Zoon van David - onze gekruisigde en Opgestane Heer!, de Heilige Schriften, het nieuwe verbond door de Heilige Geest, allereerst met Israël gesloten (Jeremia 31).

Laten we dankbaar zijn voor de trouw van Joodse apostelen waardoor wij met het evangelie bereikt werden.

Geen oog hebben voor al die dingen, is als het doorzagen van de tak waar we zelf op zitten.

**DIA** 2) *bid voor het Joodse volk*

Als het gebed het voornaamste is van de dankbaarheid, laat er dan regelmatig gebed zijn, thuis, in de kerk, voor de nakomelingen van Abraham.

Ik hoorde van iemand die het thuis als vaste gewoonte op zaterdag had meegekregen.

Op sabbat voor het Joodse volk te bidden. Wat mooi.

Laten we daarbij in het bijzonder bidden voor onze Messiasbelijdende Joodse broers en zussen. Zijn zij niet de oudste broer in Gods huisgezin? Bid voor de Messiasbelijdende Joden in Israël die soms in een lastige positie zitten, niet als voluit Joden worden gezien, soms zelfs als verraders van de Joodse identiteit.

Bid voor goede relaties tussen Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen, bij alle spanningen die er zijn.

Dat er verzoening mag komen tussen bevolkingsgroepen, waar wraak en haat zo diep wortel heeft geschoten.

Misschien wil jij je verdiepen in het werk van christelijke organisaties die daarin actief zijn. En nieuwsbrieven ontvangen (voorbeelden: Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Stichting Yachad, het Centrum voor Israelstudies van CGK en GZB).

Geregeld worden ook messiasbelijdende Joodse voorgangers uitgenodigd om in Nederland te spreken. Misschien dat dat in de toekomst weer mogelijk wordt. En ben je benieuwd naar hun verhaal.

En bid om vrede voor Jeruzalem.

Dat de oorlog mag stoppen.

Dat het geweld van Hamas en Hezbollah wordt beteugeld.

En ook wraakgevoelens in Israël.

Bid dat kostbare mensenlevens worden gespaard.

Gijzelaars hun vrijheid terugkrijgen.

En dat God de getroffen families nabij wil zijn bij de herdenking van de terreuraanslagen.

**DIA** 3) *geloof in een God van verrassende wendingen*

Paulus voelt pijn in zijn hart.

Rom 9:2-3 *ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. 3 Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel.*

Toch is er hoop, dankzij Gods trouw.

Laat dit Bijbelgedeelte in een tijd van secularisatie ook óns mogen bemoedigen.

Als er pijn is om geliefden die God loslaten. Niets meer met Jezus zeggen te hebben. Je kind misschien, je broer of zus, een vriend.

Pijnlijk als jij - wat voor jou het belangrijkste is - soms niet meer kunt delen.

En je geen verandering op het gebed ziet.

Er is hoop dankzij Gods trouw aan Abraham.

Blijf geloven in een God van verrassende wendingen.

Ook mensen die 'nee' zeggen, kan Hij terug winnen.

Als Paulus zegt 'Gods wegen zijn ondoorgrondelijk' (Rom 11, slot) is dat in het kader van *hoop*, niet van wanhoop.

Een gesloten deur hoeft niet gesloten te blijven.

God blijft trouw aan zijn beloften.

De HEER laat niet los wat Hij begon.

'De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan' (Rom. 11:29).

De hoop van Israël is daarmee onze hoop.

Als God dat volk zou kunnen laten vallen, zou Hij ook jou kunnen laten vallen.

Maar dat doet Hij dus niet!

**DIA** 4) *ondersteun messiasbelijdende Joden om het goede nieuws van Jezus te delen*

Paulus verlangt dat de sluier weggetrokken wordt die het zicht op Jezus als Messias belemmert.

Laten christenen uit de volken hun Joodse geloofsgenoten ondersteunen bij het delen van het evangelie van Jezus.

Dat zij mogen ontdekken hoe Yeshua alle geboden van Mozes in praktijk bracht.

Hoe Hij de vervulling is van Pesach en van Yom Kippur dat deze maand wordt gevierd.

Dat Hij de Lijdende dienaar van de HEER is van wie Jesaja profeteerde.

Dat in Yeshua te vinden is: vergeving, vrede, opstanding uit de dood, eeuwig leven,

Vandaag gebeurt het wonder dat *natuurlijke* takken worden geënt, teruggezet, op de edele olijf. Van een handjevol messiasbelijdende Joden in de jaren 70, nu uitgegroeid tot 14.000 messiasbelijdende Joden in de staat Israël.

Een stuk meer dan de 7000 die in de tijd van Elia niet voor Baal knielden.  
Wereldwijd zijn zelfs 150.000 Joden die in Jezus geloven.  
Dat is niet minder dan een opstanding uit de dood.

**DIA** 5) *help onze Joodse broers en zussen diaconaal*

Laten christenen uit de volken ook diaconale hulp verlenen.

Een vorm van hulp al door Paulus geïntroduceerd.

Paulus organiseerde een collecte voor de arme Joodse gemeente in Jeruzalem, door gaven te brengen vanuit Macedonië en Achaje in Griekenland, omdat Jeruzalem onze moederkerk is... Geestelijk profiteren jullie van hen, laten zij financieel van jullie mogen profiteren.

De Nederlandse Stichting Steun Messiasbelijdende Joden – waarbinnen christenen van verschillende kerken samenwerken - kent de mensen daar en heeft projecten die steun verdienen.

Messiasbelijdende gemeenten willen bovendien graag uitreiken naar hun omgeving, anderen in nood helpen ongeacht geloof of huidskleur.

Ik rond af. Jij en ik, van nature wilde takken, kregen een plekje op de edele olijf. Maar laten we niet vergeten het volk dat God uitkoos.

Waarnaar Hij God zich liet noemen: de God van Israël. Dankzij Hem is er hoop voor het Joodse volk.

En voor Palestijnen.

En voor ons.

### **Suggesties om voor te bidden op Israëlzondag**

- Bidden voor de messiasbelijdende gemeenten in en buiten Israël, waaronder de kleine gemeente Voice in the Wilderness van voorganger Josh Simon, met wie Yachad al heel wat jaren contact heeft.
- Bidden dat de oorlog mag stoppen en mensenlevens gespaard mogen worden.
- Bidden dat er een weg van vrede en verzoening is.
- Bidden voor de Palestijnen, en de kwetsbare groep Palestijnse christenen.
- Bidden dat Joden en Palestijnen zicht krijgen op Jezus Christus, dat blokkades worden weggenomen.
- Bidden voor Joodse kinderen, joodse rabbijnen die zich onveilig voelen door toename van antisemitisme
- Bidden dat de kerk liefde van Jezus Christus mag laten zien aan het Joodse volk.
- Bidden voor Israëlwerker Geert de Korte, in Jeruzalem uitgezonden door CGK en GZB binnen de PKN. Hij heeft in Jeruzalem veel Joodse contacten. Zijn kerntaak: luisteren, dienen, getuigen.

- Voorbede voor het werk van Musalacha, een organisatie die zich inspant voor ontmoetingen van Joodse christelijke jongeren en Palestijnse christelijke jongeren.
- Voorbede voor het werk van organisaties als SSMBJ, Yachad, Israël en de Bijbel
- projecten als Yad Elie in Jeruzalem (ondersteund door Kerk en Israël), Jemima (een huis waar Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap worden opgevangen).

Assen, september 2024

Jan-Henk Soepenber  
Voorzitter Yachad