



Verbindingsgemeenschap Nes Ammim

De dreiging van Hezbollah in Libanon leidde tot ontruiming van de christelijke kibboets Nes Ammim. Studieleider ds. Christiaan Baan keerde met zijn gezin tijdelijk terug naar Nederland. Een reflectie.

Nes Ammim is een christelijke gemeenschap in West-Galilea, letterlijk en figuurlijk onder de rook van Libanon. 60 jaar geleden hebben we het dorp Nes Ammim naar model van een Kibbutz gesticht en sindsdien zijn we aanwezig in Israël om mee te bouwen aan de toekomst van het land. In de beginjaren was dat vooral de landbouw (rozen en avocado's). Op den duur verschoof echter de focus naar het hotel. De vrijwilligers die komen willen we een verdiepende en verbindende leerervaring in Israël geven. In de laatste decennia proberen we in het verlengde daarvan ook een bijdrage te leveren aan dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Wachten

In de dagen na 7 oktober hebben we het moeilijke besluit genomen om Nes Ammim te verlaten als gemeenschap. Wat lokaal personeel en een enkel bestuurslid houden de boel draaiende. Persoonlijk stond voor mij als studieleider en voor ons als gezin de laatste maanden in het teken van wachten. Wachten of er nog een escalatie komt, wachten op wanneer we terug kunnen en wachten op perspectief. In de Psalmen valt ons op hoe vaak het over strijd en wachten gaat.

We proberen vorm te geven aan onze taak op afstand en vullen aardig onze dagen. Het wachten heeft vooral betrekking op wat voor ons ligt. Hoe gaan de ontwikkelingen deze weken en maanden? Sommige stafleden gaan terug om dagelijkse zaken te regelen en Nes Ammim weer voor te bereiden op de komst van vrijwilligers. Wij proberen dit nu vanuit Nederland vorm te geven.

Wederopbouw

Als we vooruit kijken, dan hopen we terug te kunnen naar Nes Ammim. We hopen dat de situatie in het noorden voldoende stabiel wordt om weer mensen terug te sturen voor langere tijd. Ik besef echter ook dat in de tijd dat ik dit schrijf en tegen de tijd dat u dit leest, de situatie compleet anders kan zijn. Zowel ten goede als ten slechte kan er veel gebeuren. Ergens is dat de realiteit van het leven, zowel in Nederland als in Israël.

De vraag is waar wij ons geroepen weten. Dat is voor ons een persoonlijke zoektocht in deze weken en maanden.

den. We hebben het idee een hernieuwde roeping nodig te hebben om weer naar Israël te gaan. We zien dat dit voor ieder persoonlijk geldt en daarbij spelen gezinsituatie, ontwikkelingen in Israël en Gods leiding een belangrijke rol.

Als Nes Ammim hopen we in de zomer een goede nieuwe start te maken. Kijk gerust om u heen wie er geschikt is en wie het leuk vindt om een jaar als vrijwilliger naar Nes Ammim te komen. Juist het aankomende seizoen vanaf de zomer wordt een belangrijk jaar om de Nes Ammim gemeenschap weer op te bouwen. En na de oorlog is het belangrijker dan ooit om aanwezig te zijn in het land en te laten zien aan de bewoners dat we hen willen steunen. En dat we ook juist na de oorlog laten zien hoe helend het kan zijn om zonder aanzien des persoons, achtergrond of politiek, mensen te verbinden en bij elkaar te brengen. We kunnen het hele Midden-Oosten en Israël niet veranderen, maar wel van betekenis zijn voor de mensen die we daar tegenkomen, waar je mee samen leeft en werkt. Nes Ammim heeft veel potentie om tot zegen te zijn. «

