



Kees van den Boogert

ISRAËL - Reis door het Heilige Land

In een nieuw fotoboek reis je mee door het land van melk en honing. Het nodigt uit om het land te bezoeken, want de foto's laten de diversiteit van het land van de Bijbel in volle pracht zien.

Het toont de grote wereldgodsdiensten. Ze worden zichtbaar in Joden in gebed bij de Westelijke muur of in synagogen,



in islamieten die op vrijdag de Rotskoe-pel bezoeken, in christenen die samengekomen in een van de talloze kerken, zoals de Annunciatiekerk in Nazareth .



Oogstrelend is de natuur. De vruchtbare gebieden in Galilea bij de bronnen van de Jordaan



en in de kuststeek worden afgewisseld door rotsachtige woestijnen.



Steenbokken springen van rots op rots.



De Romeinse bezetting uit de tijd van Jezus is zichtbaar in een stad als Caesarea waar Pontius Pilatus heeft gewoond. De stad heeft een indrukwekkend amfitheater.



Het volk Israël heeft veel te lijden gehad onder vijandige overheersing. Van het verzet daartegen is Massada het symbool.«



N.a.v. Jutta M. Ingela & Andrea Lammert,
Israël - reis door het heilige land
Uitgeverij KokBoekencentrum,
Utrecht 2020