

Kees van Vianen is directeur van het Landelijk Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken



Kees van Vianen

Swipen, liken en matchen

Is dit boeiend of niet? Jongeren beoordelen dat in een paar seconden. Op bijvoorbeeld Instagram, Snapchat en de 'datingapp' Tinder. Een jongen of meisje die er niet aantrekkelijk genoeg uitziet, wordt gelijk naar links 'geswiped' (naar links swipen betekent: niet interessant, naar rechts swipen betekent een 'match').

Is het mogelijk om in deze 'swipecultuur' nog aandacht te krijgen voor Israël? Je kunt het proberen: jongeren vertellen over Gods beloften voor Zijn volk, de bijzondere plek van Israël. Maar ja. Geeft dat een 'match' en 'likes'? Of is zo'n boodschap in minder dan een tel 'weggeswiped'.

Misschien is dat ook het lastige met de Bijbel, waarin het gaat over dat volk en die beloften. Da's gewoon een boek. Een bundel papier. Dode bomen. Heel anders dan een mobieltje: Dat geeft licht, geluid, het 'leeft'. Je ziet er berichten, foto's en filmpjes van vrienden.

Of toch niet? Want de Geest kan je blinde ogen openen. Dan zie je dat dat Woord oneindig feller 'schittert' dan een mobieltje. Dat er stromen van Leven doorheen kolken; dat de levende God Zelf er doorheen spreekt! Met machtige en rijke beloften, zoals in Jesaja 44 voor Zijn volk Israël: 'Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen' (vers 3).

Met de Bijbel hebben we goud in handen. Moeten we dit goud niet wat meer uitstrooien op jongerenkanalen? Op social media, want daar zitten jongeren tenslotte. Vertel ze over die levende God, over Zijn beloften voor ons 'heidemen' en voor Israël. Met teksten, foto's, video's. Die goudkorrels mogen we uitstrooien.

En ja, het kan dat jongeren het dan nog muffig en suffig vinden. Maar toch, zou God het niet kunnen gebruiken om ogen te openen? En mogen we daar niet voor bidden? Dat jongeren die Schittering gaan zien, dwars door de schittering van hun mobieltje heen en ze naar rechts swipen...: 'match'.

Wilt u meer lezen over messiaanse gelovigen in Israël? Kees Jan Rodenburg, van 2003-2010 werkzaam als Israël-consulent van het CIS, schreef het boek 'Joodse volgelingen van Jezus. Een overzicht in 40 vragen en antwoorden' (Heerenveen 2010). Te bestellen via info@hetcis.nl

ding gezocht met het Joodse volk en Gods verbond met Israël. Het gebrek aan theologisch kader en historie is een andere reden voor de versnippering van de messiaans-Joodse gemeenschap. In 1948 was er slechts een handvol messiaanse Joden in Israël. Nogal wat gelovigen zijn eerste-generatie gelovigen. Dit maakt gemeenten kwetsbaar en vatbaar voor afwijkend theologisch gedachtegoed.



De Jaffa Street in Jeruzalem. Zo'n twee procent van de bevolking van Israël noemt zichzelf christen.

Betrokken

Het CIS kiest er bewust voor om betrokken te zijn op verschillende stromingen binnen de Messiaanse gemeenschap. Voor het eerst in de geschiedenis zijn hier Messiaanse gemeenten die langer dan een generatie bestaan. We zijn er diep van overtuigd dat de God van Israël aan het werk is in dit land. Hij Zelf staat garant voor de uitwerking van het Evangelie dat ook hier klinkt. Wij willen ons ondertussen belangstellend en bescheiden opstellen. Dit om Messiaanse Joden hun eigen weg te laten vinden. We doen er als christenen uit de heidenen uiteraard wel goed aan om waar mogelijk onze Joodse (en Arabische!) broeders en zusters met de daad te steunen en vooral in het gebed niet te vergeten. Want wat hebben wij veel aan Israël te danken! <