



Israëlzondag 2024

De eerste zondag in oktober is de Israëlzondag. Deze zondag valt vrijwel altijd in de periode van de joodse najaarsfeesten (Nieuwjaar, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest). In 2024 valt Rosj Hasjana (Nieuwjaar) op 3 en 4 oktober. Daarmee beginnen de 'tien geduchte dagen'. Op zondag 6 oktober staat het 'vasten van Gedalja' op de kalender. Het is in de synagoge een intense tijd.

Daarover is meer te lezen in het *Dagboek bij de Najaarsfeesten*, te vinden op www.kerkenisrael.nl/dagboek. Vanaf 27 september kunt u een maand lang per dag meeleven met wat er dan in het jodendom aan de orde is. U kunt zich daar ook opgeven voor een dagelijks mail.

6 en 7 oktober

Op deze Israëlzondag zal zeker ook aandacht gegeven worden aan 7 oktober. Het is bijna één jaar geleden dat Israël vanuit de Gazastrook werd aangevallen op een ongelooflijk wrede manier, waarna Israël keihard terugsloeg. Na een jaar is het einde nog niet in zicht, integendeel: die breidt zich eerder nog verder uit. Zondag 6 oktober zou sowieso een moment geweest zijn om daar aandacht aan te geven. Dat geldt helemaal nu het Israëlzondag is. Het kan voor voorgangers ondertussen moeilijk zijn om er invulling aan te geven. De problematiek is enorm complex, en de meningen lopen diametraal uiteen – vaak heel betrokken en navenant heftig. In de gebeden kan volop uiting gegeven worden aan verlegenheid en moeite met wat gebeurde en gebeurt, en aan alles wat we verlangen voor Joden en Palestijnen en het Midden-Oosten. In de verkondiging kan aandacht gegeven worden aan Israël als volk waaraan de Wet en de Profeten allereerst gegeven zijn – en aan wat de woorden daarvan, die wij nu meelesen, voor vandaag te zeggen hebben. In de keuze van de

liederen gebruiken we dezelfde Psalmen als Israël, op eigen wijze, maar toch niet zónder Israël!'

Thema

Dit jaar is het voor het eerst dat het Centrum voor Israëlstudies en de Raad voor Kerk en Israël van de Protestantse Kerk in Nederland samenwerken in de voorbereiding voor de Israëlzondag. Er is gekozen voor het thema 'Voor wie is het Koninkrijk?' De gebruikelijke folder is een gezamenlijke uitgave.

Over het gekozen thema – 'Voor wie is het Koninkrijk?' – gaat de Schriftstudie in dit nummer van *Verbonden*. Het sluit aan bij hoe Jezus de kinderen zegent. Het is niet zo dat die kleintjes eerst maar eens groot moeten worden. Nee, voor wie is/wordt

als een kind is het Koninkrijk. 'Groten moeten klein worden...'

Wie een sabbatsmaaltijd heeft meegemaakt heeft het waarschijnlijk zien gebeuren: het zegenen van de kinderen. Het is een intiem en intens moment, als vader (en soms ook moeder) de eigen kinderen zegent. Hiermee heb je een beeld voor ogen van wat mensen van Jezus vroegen. Tegelijk gaat het om meer: om de zegen van een rabbi. Van een heel bijzondere Rabbi, die dit graag doet!

Materialen

Genoemd is al de folder, die bedoeld is om in de kerken te worden verspreid op de Israëlzondag, of – misschien nog beter – de zondag ervoor. U kunt het benodigde aantal bestellen via info@hetcis.nl

Er is veel materiaal te vinden op de websites van het CIS (hetcis.nl/israelzondag2024) en de PKN (protestantsekerk.nl/israelzondag). Er zijn preek schetsen gemaakt door ds. J.M.J. Kieviet (CGK) en B. Gijsbertsen (PKN). Er is materiaal voor kinderen en jongeren. Er is een korte video van *De Verkenners* over de sabbat, en een video over de zegening van kinderen tijdens de sabbat, opgenomen door de huidige Israëlwerker, Geert de Korte. «

